

Lieve Pelikaan,

Een nieuw schooljaar, een nieuwe juf en nieuwe kinderen. Het is voor jou en voor mij een nieuw begin. Best spannend, ook voor mij.

Ik wil jou graag leren kennen en waarschijnlijk wil jij mij ook leren kennen. Daarom deze brief. In deze brief vertel ik wat over mijzelf. Daarna heb ik ook een aantal vragen aan jou. Als jij vragen aan mij hebt, mag je die ook stellen.

Allereerst: welkom in groep 6! Ik ben erg blij dat je in mijn klas zit - we gaan er een mooi jaar van maken!

Ik ben juf Eline. Mijn achternaam is Kaim (zegt: Kaa-jem). Ik woon al 33 jaar in Rotterdam. Wist je trouwens al dat Rotterdam de tweede stad van Nederland is, met meer dan 616.000 inwoners? Eerst woonde ik bij mijn ouders in de wijk Zevenkamp. Een paar jaar geleden ben ik op mijzelf gaan wonen in de wijk Oosterflank. Mijn huis ligt vlakbij het Alexandrium.

Ik heb een vader, een moeder en twee broertjes. Ik heb geen huisdieren (wel kregen we vroeger regelmatig bezoek van een huisspin: die noemde wij Japie). Als ik bij mijn ouders ben, bijvoorbeeld op vakantie, dan vinden we het erg leuk om series te kijken. Vooral series die zich afspeelden tussen de jaren 1800 en 1950 vinden wij interessant. Ook houden we van wandelingen maken. Deze zomervakantie hebben we in Engeland vooral wandelingen langs de kust gemaakt. Soms moesten we flink klimmen. De kust in Engeland is namelijk veel heuvelachtiger dan die van Nederland. Er waren heuvels die 100 meter hoog waren. Dat is hetzelfde als een flatgebouw van 30 verdiepingen. Ook houden we alle vier van lekker eten. We hebben van alles uitgeprobeerd!

Mijn hobby's zijn toneelspelen, nieuwe recepten uitproberen, foto's maken en lezen. Ik wil dit jaar gaan voorlezen. Mijn eerste boek, dat ik helemaal zelf heb gelezen, is Sjakie en de Chocoladefabriek. Toen ben ik fan geworden van Roald Dahl. Deze Engelse schrijver heeft veel leuke boeken geschreven, zoals *De Griezels*, *Mathilda*, *De Heksen* en dus ook *Sjakie en de Chocoladefabriek*. Een van deze boeken zal dit jaar vast wel voorgelezen worden. Ook vind ik de Harry Potter-boeken erg leuk. Ik heb ze zeker vijf keer gelezen! Misschien ontdek ik dit jaar wel een nieuw boek, dat ik erg leuk ga vinden.

Mijn favoriete film is *Rainman* en ik luister graag naar de cd's van *Adele*. Ik vind pasta het lekkerst om te eten: spaghetti, lasagne, macaroni. Ik houd ook erg van sushi en kleine taartjes.

Nu weet je wat van mij. Maar...ik wil ook graag beter leren kennen.

Op de achterkant van deze brief vind je mijn vragen aan jou. Wil je zo goed mogelijk antwoord geven alsjeblieft? Onderaan kun je nog vragen stellen of iets vertellen over je zelf wat jij belangrijk vindt.

Thuis en vrije tijd:

Mijn naam: _____

In het huis waar ik woon, woon ik samen met: _____

In mijn vrije tijd, vind ik het leuk om: _____

Ik zit *wel/niet* op een sport (zo ja: welke). _____

Ik kan goed; mijn talent is: _____

Mijn lievelingseten is: _____

Mijn lievelingsdrinken is: _____

Ik ben allergisch voor: _____

Ik kan echt niet: _____

Op school:

Ik werk graag samen met: _____

Ik speel graag samen met: _____

Mijn lievelingsvak is: _____

Dit is mijn lievelingsvak, omdat: _____

Ik werk niet graag samen met: _____

Ik speel niet graag samen met: _____

Het vak dat ik echt niet leuk vind, is: _____

Dit komt doordat: _____

Ik voel mij in de klas prettig als: _____

Ik vind het niet fijn als er in de klas het volgende gebeurt: _____

Dit wil ik aan de juf vragen en/of vertellen: _____
